

Inhoud

Vrijwillig naar de Eifel	10
---------------------------------------	----

Ons dorp en de omgeving

Orlenbach aan zee	16
Zo maar een (buur)dorp	22
De beer van Lünebach	28

Een lang vergeten gebied

Woest, onvruchtbaar en arm	34
Wat heeft de Eiffeltoren met de Eifel te maken?	39
Vrouw met camera	42
Sneeuw en schone lucht	47

Een huis in de Eifel

Een goede ligging is alles	54
Er was eens... een uitzicht	60
Veel verschillen met Nederland	64
Ein Fertighaus	68
Het ligt op jouw bank en vraagt: "Hoe laat eten we?"	71

Nederlanders in de Eifel

De Hollanders blijven!	78
Ondergewaardeerd grensgebied	82
Een walhalla voor motorrijders	88
'Was entsteht denn hier?'	92
Rotsekt und Weissherbst; wonen aan de Moezel of de Ahr	98
Nederlandse kippen en koeien	107
Zelfvoorzienend leven in een watermolen in Densborn ...	112

Zo hoort het hier

Een zwijgzame mensensoort	118
Niet kussen, wel omhelzen	123
Inhaken en meedoen	124
Een in beton gegoten gebed	130

Tuin en landschap

Zware klei, stenen en veel nattigheid... en toch is tuinieren een feest in de Eifel	136
Net even anders dan in Nederland	141
Het Duitse woud: romantisch, duister, ondoorgroendelijk en... o zo Duits	145
Wolven, wilde katten, wasberen, lynxen... ..	155
Windmolens en rode wouwen	163
Wonen op de rand van de vulkaan	168

Typisch Eifel

Zondagsrust, goed brood en eetzithoeken	176
Hitler op de vlooiemarkt	184
Raadselachtige levens	187
Tatort Eifel	190
Tief in Scheid	196

Domweg gelukkig in Orlenbach	204
---	-----

Om verder te lezen	206
---------------------------------	-----

Fotoverantwoording	208
---------------------------------	-----